



Tomas Andersson och Stefan Foconi har tillsammans tidigare bland annat givit ut *Gubben i taket* (2003), *Café Musa* (2007) och *Turkarnas land* (2009). Stefan Foconi har också givit ut *Istanbul. Vandringar i Europas största stad* (2014).

Pressröster om Mellanöstertrilogin:

De ger oss som reser i läsfåtöljen ett skrivande på hög nivå. ... De vet verkligen hur man tar läsaren i handen och övertygar om att det kommer att löna sig att följa med på den här lilla resan inne i den stora.

Stig Hansén i *Helsingborgs Dagblad*, om *Gubben i taket*

Café Musa är härlig läsning – och nedslående: boken säger oss att i mötet mellan det förflutnas felslagna drömmar och nuets bortslösade möjligheter är det framtiden som försvinner.

Ragnar Strömberg i *Aftonbladet*

Café Musa, egyptiska resor, är stimulerande läsning för alla som vill veta mer om arabvärlden, islam och den fascinerande forntiden ... så annorlunda gentemot de schablonbilder som sprids via västliga media.

Björn Sandmark i *Bohuslänningen*

Två röster, två temperament, som bildar en mosaik. ... *Turkarnas land* är ingen historiebok, ingen guidebok och alls ingen politisk pamflett. Inte skönlitteratur, inte facklitteratur. Det är en stilren Andersson & Foconi, ett orientaliskt virrvarr, inte olikt antika ruinstäder där kulturlager ligger huller om buller och tolkningen är upp till den som gräver. Eller läser.

Fredrik Sjöberg i *Svenska Dagbladet*

»Ibrahim, som hittills mest tittat ned i bordet, höjer blicken men fortsätter tala med samma låga och milda stämma:

– Tillit är nyckelordet. Vi måste börja lita på varandra. Ni inte minst på oss. Araber är också människor. Nord-amerikaner och européer tenderar att öppet förakta oss och tro att vi är fanatiskt lagda. Ni borde tillåta även araberna att komma i närheten av er egen nivå, när det gäller välstånd och rättigheter. Vi skall leverera råvaror och köpa era dyra varor. För övrigt skall vi hålla tyst eller bekämpa varandra, samtidigt som era regeringar gärna håller våra despotiska och korrupta regimer under armarna.«

Levanten var förr en benämning på området runt östra Medelhavet.

Om det är svårt att slå fast den historiska regionens gränser tycks det ännu svårare för omvärlden att förstå sig på de invånare som befolkar dagens Mellanöstern.

Tomas Andersson och Stefan Foconi har rest i och skrivit om Mellanöstern i mer än 15 år. Med den här boken vill de ge en alternativ bild av regionen. Avsikten är inte att leverera en heltäckande redovisning eller ta parti för den ena eller andra sidan, utan att försöka förstå människor, platser, skeenden och livsvillkor bortom schablonerna.

Här möter vi individuella röster snarare än stereotyper, bakgrunder snarare än slutsatser. Här finns inga färdiga mönster.

Med nyfikenhet på såväl yttre som inre gränser fördjupar denna bok förståelsen av Mellanöstern, med fokus på Syrien, Palestina, Israel, Libanon och Jordanien.

Dialogos

ISBN 978-91-7504-305-0



9 789175 043050



LEVANTEN
Mellanöstern utan gränser
TOMAS ANDERSSON STEFAN FOCONI

DIALOGOS

LEVANTEN
Mellanöstern utan gränser
TOMAS ANDERSSON STEFAN FOCONI

